



Reisverslag van de Congo reis april-mei 2019

Verslag van het bezoek aan de 'Groupe Chrétien Parole Certaine' in Bukavu in de Democratische Republiek Congo

Voor de tweede keer na onze definitieve terugkeer uit Congo is er een bezoek gebracht aan Bukavu. Het was weer een goed bezoek, ook al was het kort. Van de beschikbare 12 dagen vielen er al 4 af voor de heen- en terugreis. De ontmoetingen waren weer hartverwarmend. We ervoeren dat het goed was er weer te zijn. Weer rond te lopen op de plaatsen waar we ruim 4 jaar mochten wonen en werken. Het voelde weer een beetje als thuiskomen, zeker toen we op dezelfde dag van aankomst weer deel konden nemen aan de Bijbelstudie in de ons zo vertrouwde zaal.



de dames van de groep

De zondag

De bijeenkomsten op zondagmiddag gaan nog steeds door. De bezoekersaantallen variëren tussen de 10 en 25 personen. Ik heb op de enige zondag dat we er waren gesproken over de Emmaüsgangers. Er was bij de meesten bijzondere aandacht en instemming. De bespreking van de vraag, na afloop van de meditatie, over hoe het toch mogelijk was dat de Emmaüsgangers de Heere Jezus niet herkenden tot Hij hen werd bekend gemaakt in het breken van het brood, bracht een verrijkende verdieping over het verschil in geloofsbeleving tussen 'was ons hart niet brandende in ons' en het 'en zij kenden Hem'.

De opkomst was die middag wat teleurstellend. De maandag daarop werd ons duidelijk waardoor...

Oppositie

De groep heeft het niet makkelijk. De voorzitter, Gabriël Mulume, vertelde dat hij de afgelopen week op het matje was geroepen bij zijn dominee. Die had in de weken daarvoor iemand naar de groep gestuurd om te ontdekken waar ze mee bezig waren. Uiteraard had die persoon

tijdens de bezoeken een Heidelbergse Catechismus en het vragenboekje van Hellenbroek 'Goddelijke Waarheden' ontvangen. Die heeft hij aan de dominee gegeven. Die kwam na lezing tot de conclusie dat er sprake is van een verderfelijke leer en waarschuwde Gabriël zich hier niet mee in te laten. Hij had trouwens al gemerkt dat Gabriël 'veranderd' was, want hij kwam minder vaak op bijeenkomsten en zijn meditaties waren ook 'niet meer als voorheen'. Om de zaak niet op de spits te drijven is met enkele anderen besloten om die zondagmiddag toch maar naar een speciale jongerenbijeenkomst van hun kerk te gaan, ook al waren ze liever naar ons zaaltje gekomen.

De conferentie

Ook nu weer was de conferentie het hoogtepunt van de reis. Deze is, net als vorig jaar, gehouden op de middagen van 30 april en 1 mei. Het thema was: 'Jezus Christus, de Middelaar'. Er waren weer 4 lezingen, twee per dag:

1. De ambten van Christus
2. Christus, Hoofd van het Genadeverbond
3. Het verlossingswerk van Christus
4. Jezus Christus, de Zaligmaker

De opkomst was overweldigend. Op de eerste dag zat de zaal afgeladen vol met ca. 75 bezoekers. Op de tweede dag waren het er slechts enkelen minder. Er was bij velen weer een intense aandacht, wat leidde tot veel



een volle zaal

wezenlijke vragen. Vragen bijvoorbeeld over de bekwaamaking van Christus tot Zijn Middelaarswerk, maar ook vragen over verschillen in leer en praktijk met de gevestigde Pinksterkerken. Ook waren er veel vragen over de leer van de verbonden. Hoewel in het Frans het woord voor 'verbond' bijna 300 keer in de

Bijbel voorkomt, is er nauwelijks enige notie van de leer van de verbonden en het verbondsmatig handelen Gods.

Hoe verder?

Moelijk was het gesprek met de groep over de toekomst. Hoewel wij ze D.V. de komende jaren ze nog een aantal keer kunnen bezoeken, is

structurele hulp vanuit Nederland niet in beeld. Ze hebben zelf verder onderzoek gedaan naar een mogelijke aansluiting bij een kerk, maar kwamen daarin ook niet verder. Er blijken steeds te grote verschillen in de leer of in de praktijk van het gemeente zijn. Hoewel enkelen uit de groep graag een reformatorische kerk zouden willen beginnen, heeft deze gedachte nog geen meerderheid. De meesten willen als studiegroep verder, niet alleen om de leer van vrije genade ook in hun eigen kerk uit te dragen, maar ook om zelf hierin meer te worden gefundeerd.

In deze week zijn er ook gesprekken geweest met een delegatie van het bestuur van de gemeente 'Dove Christian Fellowship', een evangelische zendingsgemeente. Deze zoeken samenwerking, maar de groep is terughoudend. Ze vrezen hun identiteit en zelfstandigheid hierdoor kwijt te raken.

Augustin

Augustin is een jonge man, getrouwd en vader van een dochtertje, met een leidinggevende functie op een laboratorium. Hij is in februari vorig jaar via een neef bij de groep gekomen en is geraakt door de boodschap van de genade in Christus voor een rechteloze zondaar. Hij leest veel en is volledig overtuigd van het on-Bijbelse van de leer van algemene verzoening. In de maanden vóór ons vertrek vorig jaar heb ik veel met hem gesproken en daarna heeft hij vele vragen gesteld via de app. Vlak voor onze reis kreeg ik weer een vraag van hem, deze keer over de orde van Melchizedek. In verwarring gebracht door een artikel waarin werd beweerd dat Melchizedek niemand anders zijn kon dan de Heere Jezus Zelf, vroeg hij om een uitleg van hetgeen over deze 'priester des Allerhoogsten Gods' in Genesis 14 en Hebreeën 7 is opgetekend en waarom die hogere priesterorde nodig was. Het was heerlijk om zo weer samen aan tafel te zitten en met elkaar te spreken van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan.

Situatie in Congo

De verkiezingen zijn relatief rustig verlopen. Er is nu een kandidaat president geworden, die de verkiezingen, naar men zegt, niet heeft gewonnen, maar door de vorige president naar voren zou zijn geschoven. Veranderingen zijn nog niet zichtbaar. De criminaliteit neemt toe en de maatschappelijke onrust is nog niet verminderd. Dan is er ook nog de ebola, wat ook bij ons de laatste tijd regelmatig in het nieuws is. Het gebied bevindt zich nog zich zo'n 300 of 400 km naar het noorden, maar het breidt zich in rap tempo uit. Ook dat geeft daar zorgen. De Heere mocht Zich over deze kleine kudde willen ontfermen.

Hendrik-Ido-Ambacht, Juni 2019

Iz. van Rijssel

Dagprogramma

Ma 22 april in de namiddag vertrek uit H.I. Ambacht
Di 23 april reis naar Kigali
Wo 24 april aankomst en begroetingen, Bijbelstudie
Do 25 april gesprek met delegatie 'Dove Christian Fellowship', voorbereiden
Vr 26 april gesprek met Augustin, gesprekken met Kimon RDC
Za 27 april voorbereiden, fellowship
Zo 28 april bijeenkomst met meditatie over de Emmaüsgangers
Ma 29 april vergadering met de groep
Di 30 april gesprek DCF, voorbereidingen en 1^e conferentie dag
Wo 1 mei voorbereidingen en 2^e conferentie dag
Do 2 mei bezoek bouw kerk DCF, gesprek Kimon RDC, naar Rwanda
Vr 3 mei in Kigali, nachtvlucht
Za 4 mei aankomst H.I. Ambacht