



Reisverslag van de Congo reis oktober-november 2019

*Deelnemers: O.J. van de Breevaart (gedeeltelijk)
I. van Rijssel*

Tijdvak: 28 oktober t/m 16 november 2019

Doel: Onderwijs en ondersteuning bieden aan de groep christenen in Bukavu : 'Groupe Chrétien Parole Certaine'

De reis

Op maandagmorgen vroeg zijn we met de trein vertrokken richting het vliegveld bij Brussel met een beetje spanning of we het vliegtuig wel zouden halen. Die spanning nam toe toen we in Antwerpen de aansluiting naar het station van vliegveld Zaventem misten. Minder dan anderhalf uur vóór het geplande vertrek waren we op het vliegveld. Inchecken ging vlot, de veiligheidscontrole duurde lang en voor de douaneloketten stond een eindeloos lange rij. De spanning steeg verder. Nog 20 minuten voor de gate gaat sluiten. Gaan we het redden?? Op de laatste minuten het vliegtuig in, gelukkig, nog net gehaald. Opgelucht zochten we onze stoelen op, maar vertrekken was er nog niet bij. De laatste passagiers kwamen nog 40 minuten later....

Na een vlucht van 8 uur kwamen we een uur te laat in Kigali aan. Gelukkig stond de chauffeur er nog, die ons binnen enkele minuten naar ons guesthouse bracht. Na weinig nachtrust de volgende morgen al weer vroeg naar het vliegveld voor de binnenlandse vlucht naar Kamembe. Van het vliegveld met een taxi naar de grens, daarna een vrij vlotte grenscontrole en in Congo weer met een 'taxi', die we bij ons 'roestbak' noemen, naar de compound over de bekende weg vol kuilen en gaten en modder. Gelukkig konden onze koffers er niet uit vallen, want de achterklep van de auto werd keurig met een ijzerdraadje dicht gehouden. Dinsdagmorgen om half elf waren we er dan, licht verreisd en een beetje moe.

De begroetingen waren weer bijzonder hartelijk. Zowel op de compound als met de vrienden in de stad. Er is echt uitgekeken naar onze komst. Otto, die twee jaar eerder ook een bezoek bracht, waren ze echt nog niet vergeten. Wel was het jammer dat Otto niet bij de conferentie kon zijn, want de groep had toch voorkeur voor het weekeind. Ze hadden wel twee Bijbelstudie avonden georganiseerd. Een impressie.

De Bijbelstudies op woensdag en donderdag

Op 30 en 31 oktober stonden er voor de namiddagen Bijbelstudies gepland. Omdat er veel nieuwe gezichten waren zijn op deze twee



namiddagen de vijf punten van het Calvinisme weer behandeld. Op beide bijeenkomsten waren er zo'n 18 bezoekers. Er was weer een goede aandacht en een fijne sfeer, ook al was het onderwerp voor een aantal, die dit nog niet eerder hadden gehoord, best confronterend. Op 1 november was

het bezoek van Otto al weer voorbij. We zijn 's morgens samen naar de grens gegaan en hebben daar afscheid genomen. Otto had nog een ander programma voor de komende week in Rwanda.

De conferentie

De conferentie is gehouden op vrijdag 1 en zaterdag 2 november. De groep zelf had gevraagd om de behandeling van enkele fundamentele waarheden van de Schrift. Het onderwerp was daarom: 'Het vaste Fundament'.

Er waren 4 lezingen, verdeeld over de twee dagen:

1. De schepping en de val
2. Wedergeboorte
3. Geloof
4. Rechtvaardigmaking

Vanwege het feit dat er van de lokale Pinksterkerk ook een conferentie was, waren er deze keer minder vertegenwoordigers van andere kerken. Dat neemt niet weg dat er toch ruim 50 deelnemers waren. De tweede dag waren er wat minder, we



telden er toen ongeveer 45. We waren er blij mee. Vragen waren er weer volop. Meerdere vragen gingen over de doop in relatie met de wedergeboorte. Ook kwamen er vragen over de werking van het geloof, de orde des heils en over geloof en rechtvaardigmaking en de over erfzonde.



De reguliere bijeenkomsten

Elke zondagmiddag om 15.00 uur en woensdagavond om 17.00 uur zijn er getrouw de bijeenkomsten. De bezoekersaantallen liepen in de zomermaanden wel wat terug, maar nemen nu weer toe. Steeds vaker komen de vrouwen van de leden, met de kinderen, mee naar de

bijeenkomsten. Maar ook andere vrouwen geven steeds meer blijk van belangstelling. Meestal zijn er nu tussen de 15 en 20 bezoekers.

Besprekingen met de kerngroep

Met enkelen leden van de groep hebben we twee keer vergaderd, zowel op maandag 4 november als op dinsdag 12 november. Er is een vaste kern van 5 personen die er altijd zijn. Anderen zijn minder beschikbaar vanwege werk elders, stage of verblijven in het buitenland. Eén is afgehaakt en is al tijden niet meer geweest.

De groep heeft eigen financiën en heeft een inmiddels zelf een eenvoudige luidsprekerinstallatie, een beamer en een keyboard aangeschaft. De bibliotheek bestaan nu uit zo'n 70 boeken en de aanwezige omvormer/acculader met grote accu is ook van hen. Er is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor evangelisatie. Hierbij heb ik voorgesteld om (nog) niet te beginnen aan een evangelisatiecampagne elders, maar de bestaande contacten te intensiveren en zo mogelijk verder uit te bouwen. Hierbij is gedacht aan:

Kunzi Murhula Cosmas

Cosmas is één van de leidinggevenden van een grote opwekkingsgemeente met de naam 'Hosanna'. Hij heeft als enige van zijn gemeente de HC cursus gevolgd en tracht nu in door hem opgezette groepen van zowel ouderen als jongeren deze boodschap verder te brengen in de gemeente. Ik heb de groep gevraagd hem als het kan hierin te steunen.

Pasteur Butochima Luta

Pasteur Butochima heb ik twee keer gesproken. Hij is voorganger van een kleine, formeel Presbyteriaanse, gemeente in Bukavu. Hij wil graag contact houden met de groep en nodigde leden van de groep uit om bij hem in de dienst een meditatie te komen houden. Dit heb ik met de groep besproken en zij staan hiervoor open.

Mr. Fidèle Bahati

Mr. Fidèle is jeugdleider van de verschillende Cepac-gemeenten (Pinksterkerk) in de wijk Panzi en heeft zodoende contact met zo'n 700 kinderen en jongeren uit deze gemeenten. Hij heeft het grootste gedeelte van de lessen uit de Heidelbergse catechismus gevolgd en draagt dit ook uit in zijn contacten met de jongeren. Hij heeft inmiddels enkele honderden van de 'Westminster voor jonge kinderen' en 'Goddelijke Waarheden' van Hellenbroek meegenomen als lesmateriaal voor de vele jeugdgroepen van deze gemeenten. Vóór ons vertrek heeft hij twee maal een groep van 20 à 25 jongeren meegenomen naar de zondagse bijeenkomst. De groep wil zelf nadrukkelijk dit contact vasthouden en zo mogelijk dit werk uitbouwen.

Pasteur Paul Rugamika

Pasteur Paul (ca 65) is voorganger van een kleine huisgemeente in Ciriri. Dat is een woonkern op ca 9 km afstand van het centrum van Bukavu. De gemeente komt nu samen in een door een school beschikbaar gesteld klaslokaal. Daar zitten een aantal nadelen aan en de gemeente is naarstig

op zoek naar een permanente huisvesting. Er is een ruime woning te huur, maar de eigenaar vraagt een jaar huur à \$ 30 per maand vooruit te betalen en dat geld hebben ze niet. Ze hebben ongeveer \$150 en kunnen daar nog wel wat bijleggen, maar komen dan nog een \$ 200 tekort. Het zou voor hen een uitkomst zijn als ze eenmalig hiermee geholpen zouden kunnen worden. Ik heb toegezegd dit in Nederland te bespreken. Enkele leden van de groep zijn al een keer in Ciriri geweest en zij willen graag contact onderhouden met deze gemeente, ook in het kader van evangelisatie.

Dove Christian Fellowship, pasteur Lweso Yongongue Nicolas

Ik heb de groep gevraagd contact te blijven houden met DCF (zie hieronder)

Bij deze bespreking kwam de behoefte naar voren om zelf lesmateriaal te kunnen vermenigvuldigen. Daarvoor is een goede (laser)printer, cartridges, papier en ringbanden nodig. Toegezegd is dat het bij Kimon aanwezige perforator/inbindapparaat voor hen is, zodat dat niet meer aangeschaft hoeft te worden. Afsproken is dat ik dit aan de eigen stichting voor zou leggen voor financiering.

Daarnaast is behoefte aan een eigen folder, om de groep naar buiten toe te kunnen presenteren. Aan een voorstel wordt gewerkt.

Olivier en Carine hebben, na het plotselinge overlijden van hun zoontje kort na de geboorte vorig jaar, nu een meisje uit Gods hand mogen ontvangen. De zorgen rond de gezondheid van Isaac zijn voorbij. Er was gelukkig toch geen sprake van een hersentumor, maar een chronisch vitaminegebrek. Een goede vitaminekuur uit Nederland heeft geholpen.

De conferentie bij 'Dove Christian Fellowship'

Op 8 en 9 november is een conferentie gehouden bij de DCF-gemeente 'Melite'. Sinds begin vorig jaar zijn er contacten met voorgangers en het bestuur van deze kleine kerkelijke denominatie met een evangelische



inslag. Op hun verzoek heb ik ingestemd met een conferentie voor met name hun voorgangers uit 'omliggende' gemeenten. Ze kwamen uit Goma, Bunyakiri, Mwenga, Kanituga, Kibanda, Lubumba en Kenene. De meeste van deze gemeenten liggen honderden kilometers van Bukavu, een reis vaak van meerdere dagen. Beide dagen waren er rond de honderd bezoekers, de tweede dag zelf nog iets meer dan de eerste dag. Daarmee was beide dagen de net 'voltooid' zaal afgeladen vol.

Zij hebben ervoor gekozen om ook hier het thema *'De tabernakel, een schaduw der toekomstige goederen'* te behandelen. Er waren 4 lezingen:

1. Inleiding en constructie
2. Het Heilige en zijn voorwerpen
3. Het Heilige der Heilige en de ark
4. De priesters en de offers



Er was een bijzondere aandacht en er werd druk aantekeningen gemaakt in de uitgedeelde schriften. Er was een brede instemming en de verschillende vragen waren positief van toon. Er was onder meer een vraag over de herkomst van al het materiaal dat nodig was voor de bouw van de tabernakel, een vraag over de gewijde kleding van de priesters en of dat nu nog steeds nodig is, en ook een vraag over de betekenis van het scheuren van het voorhangsel na de dood van Christus. Na de vragenbeantwoording is er geëindigd en daarna is de bekende maaltijd van rijst met bruine bonen onder de deelnemers verstrekt.

Een afdruk van de presentatie was na afloop weer beschikbaar.

Lectuurwerk

Ook nu hebben weer een heel aantal boeken mee kunnen nemen, waaronder de complete Franstalige Institutie van Calvijn. Daar waren ze bijzonder blij mee. Daarnaast zijn nog enkele andere werken verstrekt zoals de uitleg van de Romeinenbrief van ds. C. den Boer. Alles bij elkaar hebben ze nu een bibliotheek met ongeveer 70 boeken. Digitaal hebben ze de beschikking over 26 digitale boeken. We willen hier in de toekomst nog meer boeken aan toevoegen.

Kraambezoek

Moesten we vorig jaar melden dat Olivier en Carine tien dagen na de geboorte hun zoontje weer moesten afstaan aan de dood, nu mochten ze uit Gods hand opnieuw een kindje ontvangen, geboren op zondagavond 10 november. Een meisje, Jeanette. Hoewel ik van plan was om donderdagmorgen, de 14^e, al vroeg naar Rwanda te vertrekken om die dag in Kamembe aan dit verslag te werken, heb ik toch mijn programma maar aangepast en ben ik met Patrick (broer van Olivier) naar Kadutu gegaan, ruim een half uur met de taxi. We waren er om iets voor 12 uur en ik moest uiteraard met het kindje op m'n arm met de moeder op de foto. Het was inmiddels flink gaan regenen. En het bleef regenen. Zo konden we niet weg, het paadje naar het huis was een modderstroom en de taxistandplaats was nog een eind weg. Uiteindelijk werd het om 4 uur droog en konden we gaan. Maar



taxi's waren er toen al niet meer. Dan maar in de minibus, opgevouwen achterin, over de wegen vol kuilen en gaten, een klein uur hobbelen en schudden. Het 'mezungu' (blanke) was niet van de lucht. Een blanke in een minibus te midden van zo'n 20 medereizigers is toch wel iets heel bijzonders. Om 5 uur was ik weer op de compound. De koffers stonden klaar, een taxi naar de grens was snel gevonden, en uiteindelijk om 6 uur 's avonds was ik in het hotel in Kamembe in Rwanda, in plaats van de geplande 10 uur 's morgens. Het kraambezoek is wel bijzonder gewaardeerd.

De situatie in Congo

De verkiezingen van vorig jaar hebben geleid tot een nieuwe regering. Concreet is hier nog weinig van te zien. De verwachtingen van de bevolking variëren van neutraal tot licht positief.

De ebola lijkt zich te stabiliseren. In de afgelopen 6 weken zijn er minder dan 100 ziektegevallen bijgekomen en 'slechts' 50 doden. Het aantal doden ligt nu op bijna 2200. Twee gevallen in de omgeving van Bukavu zijn geïsoleerd en hebben geen verdere gevolgen gehad. Bij de grens zijn wasbakken geplaatst en is het handenwassen verplicht. Ook de lichaamstemperatuur wordt gecontroleerd.

En verder

Het was weer een goede en intensieve reis, waar we met verwondering op terugzien. Het werk in Congo gaat door. We mochten ervaren dat de groep stabiel is geworden en dat de belangstelling voor de boodschap van vrije genade toeneemt. De zorgen blijven echter groot. De zo noodzakelijke geestelijke leiding ontbreekt en kerkelijk kunnen ze nergens heen. Ze hebben nog zo weinig apologetische kennis en de oppositie vanuit de gevestigde Pinksterkerken neemt toe. Maar de Heere regeert!

'Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; also zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.' (Jes. 55:10,11)

Hendrik-Ido-Ambacht,
25 november 2019,
Iz. van Rijssel